



**BOND VAN WAPENBROEDERS AFDELING ROERMOND/ VENLO**

## NIEUWSBULLETIN NR 2

JAARGANG 12

juni 2020

Redactie: Bestuur Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond/ Venlo

---



### **VOORZITTER/ PR**

**Bc. Emile van den Elshout**

**Telefoon: 06-11802473**

**Email: [emilevdelshout@msn.com](mailto:emilevdelshout@msn.com)**

Beste lezers,

Het is alweer een tijd geleden dat ik vertrokken ben naar Litouwen. Op 8 januari ingevlogen naar Vilnius, vandaar door naar het Training Regiment te Rukla.

Na een goede hand over take over begon onze uitzending, in dribbelen kleine oefening en schieten op het oefenterrein in Guizenai. Dat ging goed tot die bewuste dag 21 maart, na 3 dagen ziek te zijn geweest viel onze collega om, Corona. Vanaf die dag zijn wij hier al in quarantaine; op dit moment alleen kleine oefeningen in het veld en weer terug op de kazerne.

De regels van Litouwen zijn geheel anders dan in Nederland en de NATO doet er nog een schepje bovenop.

Maar even terug naar onze collega: hij werd afgevoerd naar een ziekenhuis, niet zomaar een ziekenhuis; oud vies en geen middelen.

Op de 23e maart de eerste Medevac uitgevoerd naar Nederland: 5 collega's waarvan 2 positief naar Nederland.

Op 24 maart 7 man van ons positief; die werden in het oefenkamp in Pabrade ondergebracht. Zo volgden er in die dagen erna nog meer. In totaal hebben we 18 man naar Nederland moeten evacueren middels een Medevac. Alles lag stil: 1100 man op hun kamer, eten op hun kamer 2 meter afstand met volledige bescherming.

Geen vluchten, geen verlof geen mogelijkheid om het land uit te komen.

Vanaf 1 juni zijn weer compagnies oefeningen toegestaan, plannen nu voor de komende 2 weken het schieten van de Pantser houwitser in Pabrade.

Wanneer we weer uit roteren naar Nederland is nog steeds niet duidelijk staat nu op 3 augustus.

Ik wens jullie een goede gezondheid toe en let vooral op uw eigen veiligheid, beter te vaak beschermd en desinfecteren dan te weinig, het gevaar schuilt in iedere hoek.

bc. Emile van den Elshout

Voorzitter Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo.

**MEDEDELINGEN VICE VOORZITTER/SECRETARIS****Lia Schroeders**

Telefoon: 06 - 52062326

Email: [bvw.afd.roermond@gmail.com](mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com)Website: [www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo](http://www.wapenbroederszuid.nl/afdelingen/roermond-en-venlo)

Beste leden,

De zomer is al in volle gang. Het is stil op straat en dat heeft niets te maken met vakanties naar vreemde verre oorden. We moeten ons vooral thuis vermaken.

Op de jaarvergadering in februari hebben we een goedgevulde agenda gepresenteerd. Tot onze grote spijt is er nauwelijks iets gerealiseerd wegens de welbekende maatregelen om het Corona spook te beteugelen.

De jaarlijkse herdenking op het Oude Kerkhof welke op 5 april gepland was hebben we tot groot verdriet moeten afblazen; de schiet- en beugel activiteiten zijn stop gelegd; de geplande lezingen in het Generaal Spoorpaviljoen gingen niet door; de dodenherdenking op het Zwartbroekplein werd op een alternatieve manier ingevuld. De Wapenbroeders mochten met 2 personen (Hub Aendekerk en ik) met inachtneming van 1,5 m. bloemen leggen. Daar stonden we dan met z'n tweeën, helemaal alleen op het grote plein, m.u.v. de beveiligers, die moesten waken dat niemand te dicht in de buurt kwam. Heel bizar!

Toen eind mei bekend werd dat er een beetje lucht kwam in de strenge maatregelen rond het Corona gebeuren, heeft het bestuur besloten om op D-Day (6 juni) een kleine herdenking in besloten kring in op het Oude Kerkhof te houden. We konden dit jubileum jaar – 75 Bevrijding en 75 jaar Herdenking- niet voorbij laten gaan, zonder aandacht te geven aan onze helden uit WO 2 die gesneuveld zijn voor onze vrijheid. Ik snap heel goed dat het voor de leden heel zuur en teleurstellend was dat jullie er niet bij konden zijn. We hebben veel reacties van mensen ontvangen die onze actie zeer toejuichten. Ook waren een paar kritische geluiden te horen van mensen die graag aanwezig hadden willen zijn, en zich gepasseerd voelden. Gelet op de beperkende maatregelen en de situatie op het kerkhof (beperkte ruimte tussen de graven) leek het ons niet verstandig om meer mensen toe te laten op deze bijeenkomst. We hopen dit volgend jaar goed te maken. Hub Aendekerk heeft een overdenking gehouden op deze middag, welke aan het eind van mijn verhaal staat afgedrukt.

Onze dienstverlener Mathieu Beeren werd eind april door de burgemeester van Roermond verrast met een lintje: lid in de Orde van Oranje-Nassau. Geweldig voor Mathieu die in tal van organisaties in Roermond zijn sporen heeft verdiend. Proficiat Mathieu!

Wat betreft de agenda voor het komend half jaar: het is koffiedik kijken. We wilden zo graag weer een spetterend zomerfeest, misschien weer op een boot. Maar we vrezen dat dit in het water zal vallen. We zijn druk bezig om een alternatief te bedenken.

Dan de Indië herdenking; die komt er, maar er mag niemand bij aanwezig zijn. De agenda zoals die is afgedrukt op het einde van dit Bulletin moet u maar met een korreltje zout nemen. We gaan ervan uit dat veel activiteiten niet of beperkt doorgaan. We houden u op de hoogte.

Het bestuur heeft in de laatste bestuursvergadering besloten om een graf op de War Cemetery Nederweert te adopteren. Inmiddels hebben we een positief bericht ontvangen. Ik kan u melden dat wij het graf van Lance Corporal Herbert McNulty van de Royal Marines hebben geadopteerd. Deze Marine is op 28 januari 1945 in de leeftijd van 33 jaar gesneuveld bij gevechten op het eiland Osen bij Maasbracht/Linne. Onze verplichting ten aanzien van de adoptie houdt in dat we jaarlijks bij de herdenking in Nederweert (rond 11 november) een bloemetje leggen op het adoptiegraf.

Ik wil afsluiten met u het allerbeste toe te wensen, blijf gezond en hopelijk keren we spoedig terug naar het normale leven, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Tot ziens,

Lia Schroeders

## RAF-herdenkingstoespraak d.d. 6 juni 2020 op het Oude Kerkhof door Hub Aendekerk.

Vandaag 6 juni, een historische datum: D-Day 1944.

Op onze jaarlijkse Battlefield Tour waren wij in 2012 in Southwick House in Hampshire op het Hoofdkwartier van de Geallieerde Marine en Opperbevelhebber Eisenhower en bezochten wij de Maproom, waar men zelfs de hoogte van de waterstand van de invasiestranden in Normandië kon beoordelen.

De hartslag van "Operatie Overlord".

18 maanden hadden de geallieerde staven zich in Zuid-Engeland voorbereid en nu waren 2 miljoen soldaten, 5000 schepen en 2000 vliegtuigen paraat.

Midden in de nacht startte de operatie bij de Pegasus Bridge met zweefvliegtuigen, daarop volgden landingen op de 5 Normandische stranden, de opbouw van kunstmatige havens, luchtlandingen achter de Duitse Linies en onafgebroken bombardementen van de RAF op de Duitse bunkers.

Zo werd een bruggenhoofd gevestigd, waardoor de weken erna een miljoen soldaten aan land kon gaan, waaronder de Nederlandse Irene-Brigade.

Het einde van Hitlers "Derde Rijk" is begonnen.

Hulde aan de Helden die op leven en dood streden voor onze vrijheid, veiligheid en democratie.

Vandaag is sowieso de 75e RAF-herdenking.

Van 1945 tot 1 januari 2005 heeft Mevrouw Anja M.C. Leijssen de graven van de op het Oude Kerkhof begraven Britse en Canadese vliegtuigbemanningen verzorgd en de jaarlijkse herdenking voor deze bevrijders van Nederland georganiseerd en later daar de graven van de verzetsstrijders en militairen aan



toegevoegd.

Sinds 2005 hebben wij, Wapenbroeders Afdeling Roermond de organisatie van deze herdenking officieel overgenomen na jaren van bijstand.

De laatste maanden hebben wij allemaal vanwege het Corona-virus een deel van onze vrijheid op moeten geven. In het belang van leven en gezondheid maken we zelf deze keuze. In de oorlog werd de keuze voor ons gemaakt, door een bezetter met een ideologie, die vele miljoenen de dood in joeg. Hoe voelde dat? En deze willekeur? Hoe kon een mens dit

bedenken?

Hoe kon de wereld toestaan dat mensen zo behandeld werden. Onze vrijheid zo beknut werd.

Zeker: er waren veel mannen en vrouwen die zich verzetten, in actie kwamen, tegen de stroom in burgermoed toonden en hun eigen veiligheid op het spel zetten voor anderen.

Ik denk aan alle burgers, verzetsstrijders en militairen die zich inzetten voor onze vrijheid. Aan de jonge geallieerde ongelooflijk moedige soldaten die sneuvelden op hun route van Normandië tot een nieuwe werkelijkheid: de bevrijding. Aan de militairen die ons Koninkrijk dienden in Nederlands-Oost Indië en dat met de dood bekochten. Aan de verzetsstrijders die werden gefusilleerd of onmenselijk werden behandeld in straf- en concentratiekampen. Aan de militairen die niet terugkeerden van vredesmissies of daarbij ernstig gewond raakten.

Al deze helden -- die bereid waren te sterven voor onze vrijheid en voor onze diep menselijke waarden-- willen wij vandaag op deze 75e RAF-herdenking met deze 1½ meter groep waardig herdenken en eren. En we hopen dat hun inzet en hun leven, een bijdrage mag zijn aan een vrijere en veiligere wereld.

Laten we vooral niet vergeten dat vrijheid niet gratis is, dat er OOK IN DE TOEKOMST dappere mensen mogen zijn, die bereid zijn om offers te brengen voor onze vrijheid.

En dit alles moet gezegd worden opdat wij niet vergeten, de enerverende dagen die deze helden met elkaar deelden voor onze vrijheid.



## **MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER**

**Thei Willen**

Telefoon: 0049 2436 2327

Email: [thei.willen@onlinehome.de](mailto:thei.willen@onlinehome.de)

### **FINANCIEEL:**

Helaas is het aantal activiteiten i.v.m. de corona crisis drastisch verminderd. Hierdoor hebben we natuurlijk ook minder kosten en minder mutaties in de financiële administratie.

Voor als we zo meteen weer activiteiten organiseren kunnen, blijft het financiële beleid van uw penningmeester erop gericht om de drempel voor deelname aan al onze activiteiten zo laag als mogelijk te houden. Daarom kunt u ervan verzekerd zijn we dat de eigen bijdrage voor alle activiteiten zo laag als mogelijk zullen vaststellen.

Verder geldt zoals altijd voor elke inschrijving: Uw inschrijving is pas definitief als de vastgestelde eigen bijdrage op onze bankrekening binnengekomen is.

De gegevens van onze bankrekening bij de ING-Bank zijn als volgt:

Bank: ING

IBAN-nummer: NL86 INGB 0007 7250 07

Tenaamstelling: Bond van Wapenbroeders Afd. Roermond en Venlo.

BIC-Code van de ING-bank (nodig voor betalingen vanuit het buitenland) is: INGBNL2A

### **SCHIETEN BIJ SVDL TE SWALMEN:**

In verband met de ontwikkelingen rond het Corona-virus heeft het bestuur van de schietclub SVDL te Swalmen moeten besluiten om het clubgebouw tot nader order te sluiten.

Dit betekent voor de Wapenbroeders dat onze gezellige contactavonden met schieten tot nader order opgeschort moeten worden. Indien in deze situatie verandering komt, zal ik onze schutters zo snel als mogelijk op de hoogte brengen.

### **ZOMERFEEST 2021**

Ook dit jaar hadden we weer een geweldig zomerfeest in gedachten voor onze leden. U moet daarbij denken aan ongeveer dezelfde invulling als vorig jaar, namelijk in de vorm van een boottocht op de maasplassen, met drankjes en een overheerlijk warm- en koud buffet.

Maar... de corona crisis heeft ook hier roet in ons eten gegooid. Dit evenement is met de regels die op dit moment gelden helaas niet uit te voeren. Uw bestuur beraadt zich momenteel over een alternatief zomerfeest. We houden u op de hoogte.

### **VACATURE PENNINGMEESTER AFD. ROERMOND EN VENLO:**

De ALV van 2021 is het moment dat de bestuurstermijn van uw Penningmeester afloopt. Na 8 enerverende jaren dit ambt uitgeoefend te hebben ben ik van mening dat ik het stokje moet overdragen naar een opvolger. Ik ben dus niet meer herkiesbaar voor een nieuwe bestuurstermijn.

Ik verzoek daarom iedereen die er belangstelling voor heeft om de centjes van de Afdeling te beheren, eens goed na te denken of hij zich verkiesbaar wil stellen vanaf 2021.

Natuurlijk ben ik altijd bereid om eventuele vragen m.b.t. dit item te beantwoorden.

Met wapenbroederlijke groet,  
Thei Willen



**MEDEDELINGEN DIENSTVERLENER**

**Mathieu Beeren**

Telefoon: 06 48211138

Email: [Mathieubeeren@ziggo.nl](mailto:Mathieubeeren@ziggo.nl)

Beste mensen,

In de afgelopen coronaperiode moest ook ik als dienstverlener enige afstand houden. Zo kon ik voor de Pasen niet het gebruikelijk huisbezoek bij zieken leden afleggen. Namens het bestuur stuurde ik een Paasgroet per post en nam enkele dagen voor de Pasen telefonisch contact op met degenen die graag een praatje wilde maken.

Helaas zal ik in de komende tijd deze ingeslagen weg moeten blijven volgen. Graag sta ik u telefonisch te woord als u ziek bent of behoefte hebt aan het luisterend oor.

Operatie Overlord was de codenaam van de geallieerden toen ze landden in Normandië op 6 juni 1944. De Bond van Wapenbroeders Roermond, organiseerde op 6 juni jl. op het Oude Kerkhof, in besloten en kleine kring vanwege het Coronagebeuren, de jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers in Roermond. Het was een sobere, maar indrukwekkende plechtigheid.

Let goed op uzelf en blijf gezond!  
En neem zeker 1,5 meter in acht.  
Hopelijk tot gauw.

Met wapenbroederlijke groet,  
Mathieu Beeren,  
Bestuurslid Dienstverlening BvW Afd. Roermond en Venlo



**MEDEDELINGEN BESTUURSLID ALGEMEEN**  
**Fokko Meering**  
Telefoon: 06-19287907

Beste Wapenbroeders,

In januari jl. werd ik bestuurslid van de afdeling Roermond/Venlo. Voor degenen die mij nog niet (goed) kennen, stel ik mij voor.

Mijn naam is Fokko Meering, 65 jaar, wonende te Maasbracht. Gehuwd met Heleen, 2 volwassen kinderen, dochter - wonend in Engeland - en zoon, die sinds 1 jaar bij de Mariniers dient. Van origine kom ik uit het noorden van het land, Groningen, en ben ik opgegroeid in Friesland. Mijn ouders waren binnenschipper. Zij hebben veelal zand en grind vervoerd. Op deze wijze ben ik terechtgekomen in Limburg.

Na de middelbare school heb ik enkele jaren gevaren, daarna werd ik in mei 1976 opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Na een half jaar opleiding bij de SROKI, Jan van Schaffelaerkazerne te Ermelo, werd ik als sergeant/stukscommandant mortieren (120 mm) geplaatst het 42e Pantser Infanterie Bataljon, Ondersteuningscompagnie, bekend onder de naam Bataljon Limburgse Jagers (BLJ), te Seedorf. Eind augustus 1977 afgezwaaid.

Daarna ben ik politieambtenaar geworden. Na in totaal bijna 42 jaar werkzaam te zijn geweest bij de politie, ben ik sinds kort met pensioen.

Door mijn werk als politieambtenaar kwam ik in aanraking met voormalige en dienende militairen, die zich hadden verenigd als Wapenbroeders. Daarna heb ik mij ook aangemeld bij de Bond van Wapenbroeders, afdeling Roermond/Venlo.

Ik hoop u nog vaak te ontmoeten als Wapenbroeder!

Fokko Meering.

## Activiteitenprogramma 2020 onder voorbehoud

### Juni 2020

- 20-06 Limburgse Veteranen dag in Roermond **GAAT NIET DOOR**
- 27-06 Nederlandse Veteranen dag in Den Haag **In aangepaste vorm. Kunt u volgen via TV NPO 1 12:45-13:45 uur**

### Juli 2020

#### Augustus 2020

- 14-08 Indië Herdenking Amstelveen ?
- 15-08 Bezoek Amerikaanse Begraafplaats te Henri Chapelle organisatie afdeling Ospel ?
- 22-08 Zomerfeest (nog niet duidelijk of dit doorgaat)
- 28-08 : 19:00 "Een Veteraan Vertelt" In het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond (nog niet duidelijk of dit doorgaat)
- 30-08 Veteranen dag Kerkrade ?

#### September 2020

- 05-09 Indië herdenking Roermond **Zonder Publiek**
- 25-09 : 19:00 "Een Veteraan Vertelt" In het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond

#### Oktober 2020

- 30-10 : 19:00 "Een Veteraan Vertelt" In het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond

#### November 2020

- 12-11 Herdenking Haelen
- 14-11 Herdenking op Brits Kerkhof te Nederweert
- 27-11 : 19:00 "Een Veteraan Vertelt" In het Generaal Spoorpaviljoen te Roermond.

#### December 2020

- 13-12 Kerstviering bij de Ster, Maasniel (Roermond)

#### Januari 2021

- 03-01 Nieuwjaarsreceptie bij de Ster, Maasniel (Roermond)

*Bij het ter perse gaan van deze agenda, waren de data en/of nadere details van sommige evenementen nog niet bekend. Indien u wel op de hoogte bent van een ontbrekende dan wel andere datum of nadere details dan gaarne contact opnemen met het secretariaat: mailadres [bvw.afd.roermond@gmail.com](mailto:bvw.afd.roermond@gmail.com) of telefonisch 06-52062326. Wilt u deelnemen aan een evenement en beschikt u zelf niet over vervoer neem dan contact op met een van de bestuursleden. Noot: in verband met de beperkende maatregelen is het vooralsnog niet mogelijk te carpoolen (1,5 m).*

*Een belangrijke opmerking die betrekking heeft op alle evenementen: er worden vaak opnames/foto's gemaakt voor de website. Deelnemers aan de evenementen gaan akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor de website.*

## MEDEDELINGEN

Op 24 april 2020 is ons bestuurslid dienstverlener Mathieu Beeren benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij wensen Mathieu van harte proficiat met de benoeming. Hieronder volgt de motivatie waarom Mathieu voor deze onderscheiding in aanmerking komt

De heer Mathieu Beeren uit Roermond, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Mathieu Beeren is al 40 jaar betrokken bij de EHBO - vereniging Maasniel. Niet alleen als lid maar in de periode tussen 1980 en 2015 was hij onder meer ook voorzitter en coördinator opleidingen en hield hij de ledenadministratie bij. Sinds enkele jaren is hij vertrouwenspersoon van de EHBO- vereniging. Leden met een schokkende EHBO ervaring kunnen altijd bij de heer Beeren terecht voor een vertrouwelijk gesprek en hulp bij de verwerking. Vanaf 2007 is de heer Mathieu Beeren als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Het Oude Kerkhof. Hij coördineert en geeft zelf ook rondleidingen op deze begraafplaats. In 2013 trad hij toe tot het bestuur van deze stichting, waarvan hij vanaf 2015 voorzitter is. Zijn kennis over de bijzondere graven, de personen en de historie van de begraafplaats is groot en zijn manier van omgaan met mensen is bijzonder prettig. In 2017 werd hij voorzitter van het Kapeller Kwartier (de 4K's), waarin naast de begraafplaats, het Kruiswegpark, de kerk Kapel in 't Zand en de Kapelse Meule zijn vertegenwoordigd. Van mei 2013 tot 28 mei 2016 was de heer Beeren bestuurslid en vice-voorzitter van het Overkwartier Gelre. In februari 2018 werd hij bestuurslid van de Bond van Wapenbroeders, afdeling Roermond en Venlo. Hij onderhoudt contacten met zieke leden of leden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

\*\*\*\*\*

Op 9 juni jl. is onze oudste Veteraan (Korea en Indië) de heer Ad Tromp 95 jaar geworden. Bij deze van harte proficiat met het behalen van deze mijlpaal. Wij wensen u nog vele jaren in goede gezondheid.

\*\*\*\*\*

Bijdrage van Lenny Seifert naar aanleiding van onze oproep om verhalen met ons te delen:

DIE ERDE KLAGT

Ich bin krank

Leide an Homo sapiens

Vielleicht kann Corona

Den Virus Verjagen

(Philosophie und Aphorismus)

©Markus

Maart 2020