



'Wie is wie' en 'ons kent ons'...

In het kader van 'Wie is wie'..., deze keer het verhaal van onze bezige Voorzitter, Opa, Vader, wijd en zijd bekende 'werkezel' Jan Schrijver uit Goirle, ook 'Ballefruttersgat' genoemd. Een bezige bij, een dar, want steken doet hij niet.

In deze serie van **'Wie is wie' en 'ons kent ons'...** verschenen reeds eerder de verhalen van, Theo de Kort, Hans Kroes, Ad v.d. Gouw, Sjef v.d. Pol, Henk van Zundert en Harrie Wouters.

Een passionele wapenbroeder, een bewogen mens.

Introductie.

Deze keer mag ik op bezoek bij de Voorzitter van de Afdeling Midden Brabant van onze Bond, Jan Schrijver, een bijzonder man die zijn hart heeft verpand aan het promoten en besturen van de militaire veteraan. Een leider, stuurman en initiatiefnemer. Een vrome mens, Mariavereerder, sociaal bewogen, tonpraoter en humorist. Een man die zijn naam eer aan doet, kundig schrijver, betrokken bij diverse verenigingen, hartstochtelijke bestuurder, Kerstman, Sinterklaas, Prins Carnaval, trouwambtenaar, en nog véél meer. U begrijpt het al, daar wil Uw verslaggever meer van weten, dus op naar het 'Ballefruttersgat' oftewel Goirle, want daar komt hij vandaan.

Goirle:



Goirle, ligt ten zuiden van Tilburg, behoorde eeuwen geleden, als kerkdorp, toe aan de Heerlijkheid Tilburg, maar is sedert 1803 een zelfstandige gemeente. Goirle grenst aan België en heeft derhalve interessante internationale betrekkingen met onze zuiderburen. Het dorp telt nu ruim 23.000 inwoners, hun patroon is St. Jan (Onthoofding), hij bracht het er indertijd helaas minder goed van af... Carnaval neemt een bijzondere plaats in, het feestvierende dorp krijgt dan de 'erenaam' 'Ballefruttersgat' en dat betreft historie. In vroeger tijd, al in de 16^e eeuw, stond Goirle bekend om zijn nijverheid en de fabricage van kaatsballen. Er waren wel 28 firma's die zich daar mee bezig hielden. In 1870 was het gedaan met de kaatsballen, kaatsen deed men louter nog in Friesland en de Friese schoenmakers namen de productie van de ballen over. De carnavalstraditie in Goirle houdt de naam 'ballefrutters' nog altijd in ere.



De Ballefrutter

Zijn jonge jaren.

Jan is geboren in 1949, kort na de 2^e Wereldoorlog. In dat zelfde jaar wordt de NAVO opgericht en zien Ruud Krol, Patricia Paay en Urbanus, eveneens het levenslicht. Helaas overlijdt in datzelfde jaar 'onze' Generaal Spoor, erkent Nederland, onder zware druk, de Indonesische onafhankelijkheid, en wordt Soekarno de 1^e president van de Republiek Indonesia. Jan komt uit een gezin van 8 kinderen, één meisje en 7 jongens. Zijn vader komt van Groningen, was oorlogsvrijwilliger (kok) en in de jaren '40 tewerkgesteld in werkkamp Baarschot. Hier ontsnapt hij op slimme wijze, duikt onder in het Brabantse en wordt verliefd op de dochter van het gastvrije gezin. Ze trouwen, blijven 'hangen' in het zuiden, vestigen zich in Goirle en bouwen aan een

mooi gezin. Jan groeit op in het vrome katholieke gezin en heeft een min of meer onbezorgde jeugd. Doet zijn 1^e H. Communie, is misdienaar, krijgt onderwijs aan de St. Tarcisusschool, die geleid wordt door fraters, die te goeder naam en faam bekend staan en hun Roomse invloed doen gelden. Hij is een sportieve wildebras, doet aan handbal, is keeper bij voetbal en méér dan actief bij de verkennerij, waar hij zich o.a. bezig houdt met de oprichting van de Rowanafdeling. Het populaire gezin is wijd en zijd bekend om zijn streken, grollen en grappen, het 'Schrijverszevental' houdt wel van een geintje.



**1e Heilige
Communie**

Dan wordt het serieus...

Na de lagere school gaat hij naar de M.U.L.O., is daar zeer sportief bezig, maar heeft mede door zijn enorme inzet, af en toe vervelende blessures.



Prima doelman !

"Breekt armen en benen' zoals vaak wordt gezegd en ook nog een hersenschudding, moet helaas doubleren. Hij wil graag onderwijzer worden maar moet dat toch nog even uitstellen. Meteen na de MU-LO aan het werk, het woord 'backpacken' bestond toen nog niet.

Hij gaat aan de slag bij het douanekantoor Hesselmans, aan de Nederlandse/Belgisch grens. Hier leert hij de administratieve en logistieke werkzaamheden, die noodzakelijk zijn bij de in- en export van goederen. Jan doet zijn werk plichtmatig, maar het tussen vier muren zitten breekt hem toch op, hij wil naar buiten. Het leger lijkt hem wel wat, dus meldt hij zich bij de KMS (Koninklijke Militaire School) in Weert en wordt beroepsmilitair, hier begint zijn militaire carrière, nu mag hij echt 'buiten spelen' bij de Koninklijke Landmacht.



Nulli Cedo



Oranje Gelderland



Van Heutsz

Militaire dienst, 36 jaar, hoe trouw en loyaal kun je zijn?

Hij maakt furore bij de Koninklijke Landmacht, is een krijgsman in hart en nieren, een 'zandhaas' pardon, echte Infanterist, kent de Loonse en Drunense duinen op zijn duimpje. Hij volgt de nodige opleidingen met goed gevolg.



Een echte soldaat...

Pikant detail: bij zijn rijopleiding in Venlo is Desi Bouterse één van zijn klasgenoten. Na de opleiding wordt hij uiteraard 'hers en geens' gestuurd, maar dat is voor hem geen probleem, dat weet je als je beroepsmilitair bent, toch? Werkt o.a. in Steenwijk, Weert, Breda, Büren (Dld), Utrecht, Sisava Bosnië en Oirschot. Is instructeur, opleider, specialist, raadsman, vertrouwensman, messbestuurslid en docent. Dient vier jaar bij 435 Infanterie Beveiliging Compagnie van Heutsz en doet afwisselend beveiliging- en bewakingsdiensten met zijn mannen in Breda en Büren Duitsland. Een decennium lang is hij

werkzaam bij de HOOS, de opleiding voor Hogere Onderofficieren, wordt er vraagbaak en initiatiefnemer. Mag ruim 5 jaar werkzaam zijn bij het Thuisfront Comité Ko-

ninklijke Landmacht als Hoofd van het Centraal Secretariaat, waarbij hij de steun en toeverlaat is van de thuisblijvers van uitgezonden militairen. Mag/moet altijd de juiste woorden kiezen, óók bij eventuele calamiteiten. Last but not least, wordt hij uitgezonden naar Bosnië, met een CIMIC taak, waarover later meer. Hare Majesteit benoemt hem in 1989 tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Doorloopt de rangen van Sergeant t/m Adjudant en wordt Eerste Luitenant op 1 oktober 2000. Draagt op zijn baret in al die jaren met trots de insignes van Nulli Cedo, Oranje Gelderland en van Heutsz, niet de minsten zoals kenners wel weten. Maar ook de burgermaatschappij mag rekenen op zijn bijzondere belangstelling en betrokkenheid, in een aparte opsomming wordt daar op terug gekomen. Hij verlaat 12 juli 2004, eervol, de militaire dienst, is 36 jaren een trouwe en loyale medewerker. Nog geen dag na zijn dienstverlating staan allerlei bestuursleden van veler pluimage voor de deur, zij allen doen een beroep op zijn bestuurscapaciteiten en rekenen hopen op zijn medewerking, dat blijkt terecht, zie maar bij zijn **ABC**.

Cimic = Steun aan de bevolking

CIMIC.

In 2000 wordt hij, op eigen verzoek, uitgezonden naar Bosnië, en is werkzaam bij CIMIC. CIMIC staat voor **Civil Military Cooperation**, of te wel Civiel Militaire samenwerking. Het maakt al sinds 1943 deel uit van het werk van militairen. Nu, bij vredesmissies e.d., hebben zij o.a. als taak behulpzaam te zijn bij de wederopbouw en hulpverlening in humanitaire situaties, bij herstel van wegen, bruggen en scholen, maar vooral door financiële ondersteuning van kleine bedrijven. Ook bij voedseldistributie en schadeclaims door burgers wordt CIMIC ingezet. Het is maart 2000 als Jan afscheid neemt van zijn gezin en het avontuur tegemoet vliegt. Eerst naar Split en dan door naar Sisava, een stadje in Bosnië, waar hij gelegerd wordt op de militaire Base ter plaatse. Van hieruit gaat hij op pad, samen met internationale collegae, in het toegewezen gebied, kanton 6. Hij legt bezoeken af aan burgemeesters, Imams, bedrijven en kleine zelfstandigen. Hoort hun trieste verhalen aan, mag/moet beslissingen nemen, meestal is het een 'ja' af en toe een 'nee'. Niet altijd vertelt men de waarheid, maar allen willen graag geholpen worden, vooral met geld. Hun aanvragen voor een donatie worden



Kunt U mij helpen, alstublieft...?



Uitreiking NAVO-medal for Peace

kritisch en humanitair bekeken en doorgestuurd naar HQ Banja Luka. Na een eventuele goedkeuring, nog een gesprek, nog meer papierwerk (ook bij Cimic) en dan kan de aanvraag worden gehonoreerd. Jan heeft zich o.a. beziggehouden met de bedrijven Haznedar, Kristal en Bizer in de regio, zij namen hun werk of business weer op met de financiële steun van CIMIC. Naast deze financieel-economische zaken, brengt CIMIC eten en kleding naar arme gezinnen. Worden radio's verstrekt aan vluchtelingen in het berggebied en eveneens niet onbelangrijk, materialen naar scholen, de educatie van kinderen moet doorgaan. Jan ziet het aan, wordt geconfronteerd met het leed en hun verdriet,

puinhopen van oorlogsleed, incomplete gezinnen en, héél, héél af en toe een hoogtepunt. Prachtig en vooral nuttig werk waar de werkers van CIMIC trots op kunnen zijn, hun bijdrage aan de opbouw van het land is van grote en blijvende waarde voor de arme, dankbare bevolking. Als dank krijgt hij de NATO Medal for service with NATO en de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties uitgereikt. Vanaf nu mag Jan, met trots en terecht, zich veteraan noemen, een status die hij zich vanaf nu meer dan waardig zal tonen én gebruiken. Wat heet, het wordt zijn passie, zijn levenswerk lijkt het wel.

De roeping van de mens is mens te zijn...

Hij heeft een warme belangstelling voor velen, is een man met een groot hart, een echt mensenmens. Enkele decennia zet hij zich als bestuurslid in voor een kinderdorp in Namibië. Op vele scholen geeft hij voorlichting over dit kinderdorp en wordt actie gevoerd om geld te genereren. Zelf fiets hij 28 dagen langs 10 bedevaartplaatsen in 5 landen om geld in te zamelen voor een nieuw schoolgebouw in het kinderdorp. Naast op verdienstelijke en loyale wijze zijn werkzaamheden in binnen- en buitenland te verrichten als militair, is Jan een dankbare medemens voor zijn omgeving. Talrijke verenigingen, clubs en gemeentelijke autoriteiten doen vaak, en nimmer tevergeefs, een beroep op zijn kennis, betrokkenheid en inzet. In wijde omgeving van het Brabantse Goirle maakt men gepast (en soms ongepast) gebruik van zijn bereidwilligheid tot medewerking aan allerlei sociale initiatieven, hij is bijna overal voor in. Hier een pakkend verhaal van te maken is een onmogelijke opgave, kort samen gevat en ietwat kort door de bocht zou je kunnen zeggen: bestaande problemen worden opgelost, wonderen duren iets langer. Het alfabet heeft te weinig letters om aan te geven waar deze mens zoal mee doende was en is, een bescheiden poging:



Vele handen maken licht werk...

Jan's ABC zou kunnen luiden:

- A: Altijd bereidt de helpende hand te bieden***
- B: Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gemeente Goirle***
- C: Collectant Hartstichting***
- D: Docent basisscholen Oorlog&Vrijheid, bevrijding Goirle/Tilburg***
- E: Erelid Stichting Karnaval Ballefruttersgat Goirle***
- F: Fietstocht t.b.v. Kinderdorp Usakos Namibië***
- G: Goed Heilig man, in Gemeenten Goirle en Riel***
- H: Herdenken in de toekomst, hoe doen we dat, werkgroep Tilburg***
- I: Initiatiefnemer bij velerlei sociale vraagstukken***
- J: Jeugdvakantiewerk Goirle***
- K: Kerstman en Kindervriend***
- L: Lief en leed bejaarde en zieke Wapenbroeders***
- M: Misdienaar/Acoliet***
- N: 'Nee' ligt op het kerkhof, 'kan niet' ligt er naast***
- O: Ouderraad Basisschool 't Moske***
- P: Prins Carnaval (Raad van 11, Adjudant, Opperballefrutter, Gouden Nar)***
- Q: Quasi nonchalant doen over al zijn functies***
- R: Regionale Veteranendag, jaarlijkse organisatie in Hart van Brabant***
- S: Scouting, medeoprichter Rowanafdeling***



T: Tonpraoter, Humorist en liedjesschrijver
U: Uitmuntend Voorzitter Afdeling Midden Brabant Bond van Wapenbroeders
V: Vraagbaak en adviseur
W: Wapenbroeder, hopelijk voor nog héél lang
X: X-aantal boekwerken geschreven o.a.: 'Offers voor onze vrijheid' en het Jubileumboek Stichting Karnaval: 'Van de Prins gin kwaod'
IJ: IJverig ledenwerver Bond van Wapenbroeders
Z: Zandhaas, Infanterist, Zekere Kameraad

NB. Soms is hij thuis, zit hij samen met zijn Joke op de bank, echt waar...!

Bond van Wapenbroeders.

28 april 2004 wordt hij lid van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden Brabant. De leden laten er geen gras over groeien, de volgende dag wordt hij in hun ledenvergadering, gekozen tot voorzitter, een job die hij tot op heden met verve en elan pleegt te doen. Hij houdt lezingen op scholen, is voorganger bij herdenkingen, bezoekt zieke kameraaden en houdt toespraken bij het overlijden van collega's. Schrijft stukjes in het veteranenblad Wapenbroeders, organiseert, delegeert en regeert. Het Hoofdbestuur van de Bond belooft hem in 2010 bij het 60 jarig bestaan van de afdeling met de Bondsmedaille en onlangs nog, tijdens de ALV, met het Bondskruis van Verdienste. Een mooie en terechte waardering voor deze loyale bestuurder waarop men altijd een beroep kan doen en doet.



Uitreiking Bondskruis 2016

Zij die het mogelijk maken...

Uiteraard moeten er krachten op de achtergrond zijn die het mogelijk maken om zo aan de weg te timmeren als Jan doet. Voortdurend hamert hij er op, tijdens ons gesprek, dat je 'zo'n druk baasje' niet kunt zijn als je geen steun krijgt van je naasten. Jan put zijn kracht uit zijn gezin, samen met zijn gastvrije Joke, die al jaren zijn steun en toe verlaat is, heeft hij een mooi gezin gebouwd. Zijn zoon is kinderloos, maar de drie dochters hebben, tot op heden gezorgd voor het nageslacht. Jan zijn ogen stralen als hij hun namen noemt, een trotse opa en oma, dat mag je wel zeggen. Ze genieten met volle teugen van het zestal kleinkinderen en putten daaruit wellicht hun motivatie, om voor zo vele anderen, altijd maar klaar te staan. Al die bedankjes, tevredenheidsbetuigingen en medailles zijn door het hele gezin Schrijver verdiend. Laten we hopen dat we nog jaren op deze steunpilaren, van en voor velen, mogen rekenen.



**Hoogte punt in zijn carrière:
Koninklijke Onderscheiding**

NB. In een aparte bijlage, ter volledigheid, een **Activiteiten fotogalerie** van Jan.

Jacques van de Ven
Kaatsheuvel, 10 juli 2016.

Bijlage: Activiteiten fotogalerie van Jan Schrijver



Intocht Sint Nicolaas Goirle



Bede(l)vaart fietstocht 3000km



Nieuwe school Namibië



Vliegen met de heli over Bosnië



Ambtenaar Burgerlijke stand



Herdenkingstoespraak Goirle



Kerstman



Trotse Oma en Opa met de kleinkinderen



Carnaval 1998